



Nieuwsbrief 1 oktober 2018

Basisschool De Tragellijn Lobith 0316-541390

Locatie Willibrordus Spijk 0316-541578

directie@tragellijn.nl

info@tragellijn.nl

Algemeen

Tweede studiedag team



In de vorige nieuwsbrief hebben we al iets verteld over de eerste studiedag over Stephen Covey en dat we bezig zijn om een 'The Leader in Me' school te worden. Op woensdag 19 september hebben we een tweede studiedag gehad met het team. We zijn toen volop bezig geweest met gewoonte 4, 5, 6 en 7 van de boom van de 7 gewoonten.

Gewoonte 4. Denk win-win. Zoek naar voordeel voor iedereen. Deze gewoonte is in principe de gouden regel. 'Behandel mensen zoals jij behandeld zou willen worden'. Deze gouden regel is een basiswet van het leven. Dit betekent dat je meningen van anderen erkent, ervoor zorgt dat iedereen aan

het woord komt en je eerlijke feedback van anderen niet bedreigend vindt. Soms kan dit ook betekenen dat je eerlijk tegen elkaar bent en zegt dat het meningsverschil zal blijven en dat je dit ook van elkaar accepteert. Deze gewoonte heeft te maken met de waarde Veiligheid: een veilige omgeving waar kinderen respectvol met elkaar omgaan en ook hun verantwoordelijkheden nemen. Gewoonte 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voordat je praat. Het gaat er bij deze gewoonte om dat je luistert met de intentie om de ander te begrijpen, er mogen best stiltes vallen. Alleen luisteren, niet met oplossingen komen. Je kunt hierbij ook eenvoudige vragen stellen om de ander beter te begrijpen, zoals: "Wat bedoel je met....", "Kun je me iets meer vertellen". Soms hoeft je dan ook alleen te antwoorden dat je het hebt begrepen en begrijpt dat het lastig of vervelend is voor de ander.

Gewoonte 6. Creëer synergie. Samen is beter. Dit betekent eigenlijk: alleen kunnen we zo weinig doen, samen kunnen we zo veel doen. Het is goed om samen te werken en samen te denken om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Je moet de tijd nemen om besluiten te nemen. Wat heel waardevol kan zijn hierbij is dat je meer kunt bereiken als het er niet toe doet wie de eer krijgt. Het is niet jouw werk, of mijn werk, maar ons werk dat we iets hebben bereikt.

Gewoonte 7. Houd de zaag scherp. Evenwicht voelt het best. Hierbij gaat het vooral om investeren in jezelf, dit zal elke beslissing en elke relatie beïnvloeden en zal de kwaliteit en de effectiviteit van elk ander uur van de dag enorm verhogen. Wij noemen dit de dagelijkse overwinning op jezelf. Met andere woorden: aandacht geven aan jezelf door: aandacht te geven aan je lichaam (lichaamsbeweging, voeding), hart (aandacht voor relaties, je gezin, de ander), verstand (lezen, schrijven, leren) en aan je ziel (zingeving, natuur). Hiermee blijf je in balans.

De volgende studiedag, 21 november, gaan we hiermee verder.

Aanmelden nieuwe leerlingen

We zijn op dit moment bezig met de begroting van komend schooljaar. Dat betekent ook dat we al graag willen weten hoeveel nieuwe kleuters zich volgend jaar aanmelden. Om enig zicht te hebben op de te verwachten instroom en de groeps grootte, vragen wij u om broertjes en zusjes die nog niet zijn aangemeld en in 2019 vier jaar worden, zo spoedig mogelijk aan te melden. Heeft u burens of familieleden met kinderen van 3 jaar oud, geef ook aan hen door dat zij hun kinderen alvast bij ons kunnen aanmelden.

Aanmelden van uw zoon of dochter kunt u door het invullen van een aanmeldformulier dat verkrijgbaar is bij de leerkracht of de directie. Het formulier staat ook op de website. Na aanmelding neemt de directeur contact op voor een afspraak en een rondleiding.



Typ cursus na schooltijd

Bij het hoofdstuk externe instanties onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over een typ cursus van Typetuin (ontwikkeld door Oefenweb). Deze organisatie huurt het handvaardigheidslokaal van De Tragellijn en biedt een typ cursus aan na schooltijd voor de leerlingen van de Willibrordus en De Tragellijn uit de groepen 6, 7 en 8.

Gratis sporten na schooltijd

Bij het hoofdstuk externe instanties onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over gratis sporten op woensdagmiddag en donderdagmiddag voor leerlingen van De Tragellijn en de Willibrordus.



Kinderboekenweek

De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018. Het thema van de Kinderboekenweek van 2018 is *Vriendschap* en het motto is *Kom erbij!*

Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De mooie momenten van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel van verdriet als het niet lukt om aansluiting te vinden of als je gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline.

Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen. In de Kinderboekenweek besteden we op beide locaties aandacht aan het thema vriendschap op allerlei manieren.

Locatie De Tragellijn

PBS



We geven deze twee weken extra een les over het stilteteken (stop met praten, stop met doen) en een les over goed gedrag bij vieringen. Op donderdag 4 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend. Dit doen we samen met alle leerlingen in de aula. Op vrijdag 12 oktober wordt de Kinderboekenweek met zijn allen afgesloten in de aula. Mooie momenten om te oefenen.

Bij de kleuters starten we in de maand oktober met lessen over goed gedrag bij de kapstokken en bij de bakken. De maandregel zorgt er voor dat we de kinderen in een lesje kunnen laten zien wat goed gedrag bij de kapstokken is en vervolgens hebben de kinderen ruim de tijd om zich de regel eigen te maken.

Meidenvenijn

"Meidenvenijn is niet fijn!" is een methode om pestgedrag onder meisjes in de leeftijdsgroep van 9 t/m 15 jaar aan te pakken en te voorkomen.

De reden van de inzet van dit lespakket is dat wij als school op een preventieve manier het pestgedrag onder meisjes onder de aandacht willen brengen bij de meisjes van de groepen 7 en 8.

De meiden van de groepen 7 zullen hiermee aan de slag gaan. De meisjes van groep 8 hebben vorig jaar meegedaan aan de lessen rond dit lespakket en zullen dit jaar alleen een herhalingsles krijgen.

Op deze manier hopen wij het positief effect van "Meidenvenijn is niet fijn!" te kunnen ervaren.

Juf Astrid zal met de groepen aan dit project werken. Vanaf woensdag 26 september zal zij 5 woensdagen met het project bezig zijn in groep 7. De meisjes uit groep 8 krijgen op woensdag 28 november de herhalingsles. De jongens uit de groep 7 blijven bij de leerkracht en zullen een alternatief programma krijgen.



Hieronder nog wat aanvullende informatie over pestgedrag onder meiden.

Er bestaat een belangrijk verschil tussen de manier waarop jongens pesten en de manier waarop meisjes dat doen. Met name jonge jongens pesten meer op een directe en fysieke manier, zoals slaan, schoppen, duwen, spullen afpakken enzovoorts. Naarmate jongens ouder worden, verschuift dit puur fysieke pesten naar meer verbale vormen zoals uitschelden en belachelijk maken, waarbij fysieke handelingen een rol kunnen spelen.

Meisjes hanteren daarentegen een meer indirecte stijl die ook omschreven kan worden als relationele agressie. Dat wil zeggen dat meisjes pesten door middel van sociale relaties: roddelen over het slachtoffer, buitensluiten en isoleren, negeren en afwijzen. Dit sluit overigens niet uit dat sommige meisjes, zij het bij uitzondering, ook fysiek pesten.

In het verleden richtte zowel het onderzoek naar pestgedrag, als de diverse interventieprogramma's, zich vrijwel alleen op de individuele daders of slachtoffers. Daar is de afgelopen tien jaar verandering in gekomen, doordat pesten steeds meer gezien wordt als groepsfenomeen, waarbij veel meer groepsleden betrokken zijn dan alleen de dader en het slachtoffer.

Scandinavisch onderzoek heeft in de jaren negentig duidelijk aangetoond dat er minstens zes verschillende rollen bestaan bij het pesten. Naast de dader en het slachtoffer komen ook nog voor:

- de kinderen die de dader actief helpen
- de kinderen die de dader aanmoedigen (bijvoorbeeld door te lachen)
- de kinderen die het slachtoffer helpen
- de buitenstaanders, kinderen die zich niet mengen in de peetsituatie



Typisch meidengedrag is:

- samenklitten in groepjes
- anderen buitensluiten
- elkaar manipuleren
- aantrekken-afstoten
- aardig doen, behalve tegen...
- dreigen: 'als jij met haar speelt, dan ben ik je vriendin niet meer'
- elkaar negeren, uitlachen, in de steek laten

- aardig één-op-één, onaardig in een groep
- naar elkaar staren
- onderling fluisteren, briefjes doorgeven
- iemands uiterlijk voorzien van ongevroegd commentaar
- vriendjes afpikken... en dit alles buiten het zicht van volwassenen!



De doelen van dit lespakket zijn;

- Meer inzicht krijgen in eigen gedrag en de rollen van meiden
- Bewust worden van het effect van gedrag op anderen
- Onderkennen van de eigen kwaliteiten
- Leren ombuigen van negatief gedrag naar positief gedrag

Wachten op je kind na schooltijd

Allereerst een compliment voor de ouders die keurig buiten het hek wachten tot de schoolbel gaat en de kinderen de school uitkomen. Vervolgens een verzoek aan de ouders die dit niet doen, om toch vooral tot einde schooltijd buiten het hek te wachten. Voor de ouders die hun kleuter ophalen, wacht tot de leerkracht met de groep naar buiten komt, voordat u het kleuterplein op loopt. Dat maakt het voor ons wat overzichtelijker. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hek geplaatst langs de stoep

Voor de veiligheid is er een hek geplaatst langs de stoep. Hiermee worden kinderen min of meer gedwongen om de brede oversteek te nemen bij de hoofdpoot. Er is echter een ding over het hoofd gezien door de aannemer: de hulpdiensten kunnen nu niet meer het plein oprijden. Binnenkort wordt dit aangepast en wordt er ter hoogte van de kleuteringang een uitneembare paal geplaatst. Het is niet de bedoeling dat kinderen hier ook weer gaan oversteken. We blijven allemaal oversteken ter hoogte van de hoofdingang.

Aanmelden oudergesprekken in de groepen 1 en 2

De oudergesprekken van de kleuters vinden plaats op donderdag 25 oktober en dinsdag 30 oktober. Inschrijven kunt u vanaf zondag 7 oktober tot en met vrijdag 12 oktober. U ontvangt hiervoor verdere informatie via de mail. Let goed op de mail om in te schrijven, de termijn om te kunnen inschrijven is kort!

Start muzieklessen



De komende periode starten de muzieklessen weer!

In groep 4 wordt blokfluitles gegeven. In de groepen 5 en 6 leren de leerlingen met ingang van 11 oktober een instrument bespelen. Bij de groepen 5 en 6 zullen ook de leerlingen uit Spijk aansluiten. De groepen 7 en 8 krijgen 2 workshops in maart. De kleutergroepen krijgen ook enkele muzieklessen. Deze lessen zijn mogelijk gemaakt

door de subsidie muzieimpuls van het fonds voor cultuurparticipatie.

Hierdoor kunnen we samenwerken met het Musiater en deze lessen mogelijk maken. Dit is het laatste subsidiejaar. Lees ook de uitnodiging van de Leo Harmonie voor de blazersklas bij externe instanties.



Locatie Willibrordus

Start muzieklessen voor de groepen 5 en 6

Op donderdag 11 oktober starten de muzieklessen voor de groepen 5 en 6. Samen met leerlingen van groep 5 en 6 van De Tragellijn, leren ze een instrument bespelen. Juf Judy regelt het vervoer naar en van Lobith. Deze lessen zijn mogelijk gemaakt door de subsidie muzieimpuls van het fonds voor cultuurparticipatie. Lees ook de uitnodiging van de Leo Harmonie voor de blazersklas bij externe instanties.

Agenda

Dinsdag 2 oktober	Juf Judy afwezig Juf Liliane en juf Marjo 's ochtends afwezig i.v.m. IB-bijeenkomst Keer-om gesprekken groep 5 t/m 7 De Tragellijn
Woensdag 3 oktober	Technieklokaal groep 8 DeTragellijn PBS team overleg De Tragellijn Informatieavond groep 4 De Tragellijn
3 t/m 14 oktober	Kinderboekenweek
Donderdag 4 oktober	Marion 's middags in Spijk
Vrijdag 5 oktober	Dag van de leerkracht
Zondag 7 oktober	Start inschrijving oudergesprekken groep 1 en 2 De Tragellijn
Dinsdag 9 oktober	Marion afwezig in verband met studiedag Liemersnovum Vergadering medezeggenschapsraad
Woensdag 10 oktober	Marion afwezig in verband met studiedag Liemersnovum
Donderdag 11 oktober	Start muzieklessen
Vrijdag 12 oktober	Afsluiting Kinderboekenweek Marion 's morgens in Spijk Sluiting inschrijving oudergesprekken groep 1 en 2 De Tragellijn
13 t/m 21 oktober	Herfstvakantie alle leerlingen vrij
Week van 22 oktober	Luizencontrole
Dinsdag 23 oktober	Marion directeurenoverleg
Donderdag 26 oktober	Technieklokaal groep 7/8 Willibrordus Marion in Spijk Spreekuur Gebiedsteam op school
Maandag 29 oktober	Volgende nieuwsbrief

Jarig

Ivo 4	Zaid 3
Yoshua 7	Justin WB 1/2/3
Chanti 1/2B	Toon 6
Jedi 3	Thomas 8
Luna WB4/5/6	Florien 8
Lieke 5	Niek 5
Emily 5	Dano WB7/8
Gago 4	

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!



Nieuwe leerlingen



Mohamed in groep 1/2A
Bram in groep 1/2A
Jelle in groep WB 4/5/6

Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op onze school. Van harte welkom!

Externe instanties: Typecursus op De Tragellijn; gratis naschools sporten; uitnodiging Leo Harmonie voor blazersklas; activiteiten 2018-2019 oecumenische werkgroep Lobith/Tolkamer



Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat van start.

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 7,

Dit schooljaar zit je kind in groep 6, 7 of 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 10 oktober en ontvang extra voordeel.

Waarom leren typen?

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.

Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.

Startdatum: maandag 22 oktober 2018
Lestijd: 16:15 tot 17:15 uur
Leslocatie: BS De Tragellijn, Graaf Ottoweg 91 6915 VT LOBITH

- De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
- Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
- Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
- Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
- Recent compleet vernieuwd: met extra taal oefeningen, games en nog veel meer!
- De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
- Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op <https://www.typetuin.nl>).

Korting korting...

Schrijf je in voor 10 oktober, dan betaal je geen € 175 maar slechts € 160 voor de cursus.

Inschrijven is een fluitje van een cent

- 1) Meld jouw zoon/ dochter aan via <https://www.typetuin.nl>. Klik rechts bovenaan op "aanmelden".
- 2) Kies voor "klassikaal" en vul bij "vind locatie in de buurt" de postcode van de leslocatie in.
- 3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
- 4) Klik op "schrijf in voor deze cursus".
- 5) Rond de inschrijving verder af.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?

Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579

Met vriendelijke groeten, *Team van de Typetuin*



NASCHOOLS SPORTEN



Voor wie?

Voor de bovenbouw
van basisschool de
Overlaat, de
Tragellijn & St.
Willibrordus

Waar?

Sporthal
Burgemeester
Habeshal.
's-Gravenwaard
1A, Tolkamer

Wat?

Naschools
sporten in een
gymzaal!

Wanneer?

Donderdag 4,
woensdag 10 & woensdag
24 oktober

Tijd:

Donderdag: 15:45-16:45uur
Woensdag: 14:30-15.30uur

Let's
go!

Zit jij in groep 6,7 of 8 van basisschool de Overlaat, de Tragellijn of
St. Willibrordus en heb jij zin om na school te sporten?

Meld je dan nu aan! Het sporten is gratis.
Stuur uiterlijk één week voor de gekozen datum een mailtje naar:
d.zweekhorst@zevenaar.nl en laat mij weten of je erbij bent!

Neem je eigen sportkleden en zalschoenen mee!

VOL =
VOL!

DOE
OOK MEE!

Blazersklas

Leo Harmonie

Samen muziek maken in een groep, dat is toch cool



Vond jij de muzieklessen in de klas ook zo leuk?

Kom dan op **woensdagavond** muziek maken in de blazersklas
Kies zelf of je bijvoorbeeld klarinet, trompet, dwarsfluit, bariton of mis-
schieen wel slagwerk wil spelen.

Je mag het instrument ook mee naar huis nemen om lekker muziek
te maken.

We beginnen op 26 September, vanaf dan kan je 12 woensdagen
van **18.30-19.15 uur** muziek komen maken.

Deze lessen kunnen gevolgd worden tegen een kleine vergoeding.

Als je het leuk vindt kun je ook gratis proeflessen bij ons volgen, hiervoor mag je ook contact met ons
opnemen!

Opgeven kan via secretariaat@leo-harmonie.nl

Op 3 oktober starten kan ook!!!

Koken met kinderen en verhalen van weleer.

Datum: zaterdag 27 oktober

Graag nodigen we u uit om met ons te koken in de keuken van de pastorie.

In de eetkamer zullen we gezamenlijk onze heerlijke zelfbereide gerechten proeven en luisteren naar een mooi verhaal van weleer.

De gerechten zijn nog een geheim, maar een mooi verhaal zit er in elk geval aan vast. Kinderen zijn van harte welkom om mee te helpen, evenals als volwassenen en ouders.

Dit alles wordt georganiseerd door de oecumenische werkgroep Lobtih/ Tolkamer en zal zoals gezegd in de Pastorie van de Katholieke Kerk plaatsvinden van 16-18.30u.

Aanmelding is gewenst, evenals dieet wensen, zodat we met de inkoop rekening kunnen houden.

Voor informatie en aanmelding; Laura Quartel-Gelauf; vedalaura@gmail.com of 06-12658626

Oecumenische adventsdienst

De oecumenische werkgroep organiseert dit jaar weer een speciale adventsdienst op zaterdag 15 december.

Vooraf aan de dienst zal er een inloop zijn bij de ingang van de kerk, met volop licht en 'vurige' warmte. Je kunt elkaar ontmoeten bij een heerlijke kop chocolademelk of voor de liefhebber een beker glühwein. Bovendien zal dit begeleid worden door de prachtige klanken van de midwinterhoornblazers.

De dienst zal ook voor kinderen aantrekkelijk gemaakt worden, en zij zijn dan ook van harte welkom!

Waar; Katholieke Kerk in Lobith

Wanneer; zaterdag 15 december vanaf 18.30u, dienst begint om 19u.

Sint Maarten

Sint Maarten valt dit jaar op zondag. Maar wie was Sint Maarten eigenlijk? De oecumenische werkgroep nodigt kinderen uit om naar het verhaal van Sint Maarten te komen luisteren op zondag 11 november, om 10 uur in de Protestantse Kerk in Lobith. Dan gaan we samen een mooie pompoenlampion maken en drinken we chocolademelk met iets lekkers. Ouders zijn ook van harte welkom. Opgave bij Eva Ouwehand. evaouwehand@xs4all.nl.